

Zondagsbrief

7^e jaargang, nummer 47

Zondag 3 mei 2026

Kleur van de zondag: wit



Mededelingen

Kerkdienst

Aankomende **zondag 3 mei** staan we stil bij het thema 'bevrijding' met 4 en 5 mei in het vooruitzicht. Het jaarthema van het Nationaal Comité voor dit jaar is: de geschiedenis begrijpen. Geschiedenis begrijpen betekent in de Bijbel: het verhaal blijven vertellen. Zo wordt vrijheid doorgegeven. Van generatie op generatie. Ook 4 en 5 mei draaien om dat doorvertellen. Want wie de geschiedenis kent, weet: vrijheid is kostbaar en nooit vanzelfsprekend. Daarom lezen we gedeeltes uit het Exodusverhaal over Gods bevrijdende geschiedenis met mensen. Muzikaal zullen we begeleid worden door Guus Fennema (orgel) en Dick Rovers (klarinet).

En ook alvast een vooruitblik naar **zondag 10 mei**, wanneer we samen de Maaltijd van de Heer gaan vieren. Wanneer we lezen in het Evangelie dat Jezus er naar uit heeft gekeken om de Pascha maaltijd te vieren met zijn leerlingen en zich ook hieraan aan verbonden heeft, dan mogen wij als leerlingen van nu ons ook van harte uitgenodigd weten. Neem dit stukje brood...het is mijn lichaam! Die woorden klinken nog steeds, door de eeuwen heen, in alle kerken en geloofsgemeenschappen. Dat eten van dat stukje brood en het drinken van de beker drukt de verbondenheid uit met Jezus, die zelf als Lam van God voor ons is gestorven. Ik hoop dat u/ zich uitgenodigd weet. Van harte welkom.

Ds. Loeki van der Laan

Lintjesregen

In de week voor Koningsdag viel weer traditioneel de lintjesregen.

Ook 6 mensen uit onze PGV werden koninklijk onderscheiden in het theater de Lampegiet in Veenendaal: Berry Veenhof, Wijny van de Bovenkamp, Conny van Tuil, Jan van Manen, Derk-Jan Niezing en Gerrit Hagelstein. Zij werden verrast met deze blijk van waardering. Wat mogen we als geloofsgemeenschap blij zijn met zulke mensen, die begeistert, vol toewijding zich inzetten voor kerk en samenleving. Of het nu ver weg is over de grenzen heen zoals in Komlo, of hier in Veenendaal. Zij maken met hun vrijwilligerswerk een verschil. Dat verrast en inspireert. Namens ons allen vanuit het pastoresteam: van harte gefeliciteerd!

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Steef Kroesbergen.

Aandacht voor elkaar

Sjoerd, de jongste zoon van Thamara en Jan van Kalkeren, Thorbeckesingel 114, moest vorige week onverwacht worden opgenomen in het ziekenhuis in verband met een astma-aanval. Door zijn niet-aangeboren-hersenletsel is hij extra kwetsbaar en zal het herstel moeilijk zijn en geduld vragen.

Laten we om Thamara en Jan heen staan in hun zorg voor Sjoerd. Een intensieve zorg, die veel van hen beiden vraagt. Dat ze vanuit onze geloofsgemeenschap aandacht en steun mogen ervaren. Laten we hen en hun gezin opdragen in onze gebeden.

Vakantie

Ik ben met vakantie van 2-10 mei. Mijn collega's ds. Loeki van der Laan en Alette van der Lagemaat zijn voor pastorale vragen bereikbaar.

Ds. Coby de Haan

Vastenactie 2026

Afgelopen zondag mocht ik een cheque van 11.000 euro ontvangen voor de Stadsakkers. Wat een gigantisch bedrag! Er was ingezet op een bedrag van 5000 euro voor een druppelsysteem. Meer dan het dubbele heeft de vastenactie dus opgeleverd. Er is dan ook veel meer mogelijk dan dat ene druppelsysteem.

Ik houd u op de hoogte van de besteding van dit bijeengebrachte bedrag.

Iedereen die een bijdrage geleverd heeft in welke vorm dan ook: HEEL HARTELIJK DANK! Een bijzonder woord van dank aan de vastencommissie.

We willen er zijn voor mensen die het even of een langere tijd zelf niet redden.

Vanuit die missie willen we ons als Stadsakkers blijven inzetten.

Arend Vleeming, een van de 80 vrijwilligers van de Stadsakkers

Samen zingen op zondagavond



Volgende week zondag, 10 mei, komen we weer met velen samen in De Open Hof om te zingen tot eer van onze God. Prachtig, die verbondenheid over kerkmuren heen! Bent u, ben jij er ook (weer) bij? We beginnen om 19.30 uur en drs. Nico van der Voet (Julianakerk) zal de verbindende woorden spreken. 'Wij mogen zingen / van grote dingen!' (Lied 675)

Welkom!

HEMELVAARTSDAG: FIETSEN EN VIEREN

Voor de tweede keer moeten zijn volgelingen Jezus loslaten. De eerste keer was op Goede Vrijdag. Jezus stierf een gruwelijke dood aan het kruis. De ontredning bij zijn volgelingen was groot. Maar nu is alles anders. Jezus sterft niet, maar Hij wordt omhooggeheven. Hij is in de hemel, door de Vader aangesteld als hoofd over alles. En dat is goed nieuws! De paniek heeft plaatsgemaakt voor blijdschap, lofprijzing en rust: eensgezind wijden Jezus' volgelingen zich aan het gebed.

Donderdag **14 mei a.s.** vieren we het feest van Hemelvaart met een openluchtdienst, die we traditiegetrouw houden in de prachtige **parktuin van De Meent** (Grote Beer 10) of bij slecht weer in de kerkzaal van De Meent. De viering begint om 9.30 uur en wordt geleid door ds. Loeki van der Laan (ZuidWest) en ds. Rob van de Wetering (De Open Hof). Erik Westerhout begeleidt de samenzang. Het thema is: vurig en eensgezind bidden!

We hopen jong en oud te ontmoeten, vanuit beide wijkgemeenten. Daarnaast hopen we op vele gasten. Voor de kinderen is er een (kleur)opdracht op maat (er is geen kindernevendienst). Zij kunnen deze voor de dienst ophalen. Aan de ouders vragen we om iets stevigs mee te nemen waarop de kinderen hun papier kunnen leggen en wat kleurpotloden en/of pennen.

Na de dienst drinken we samen koffie, thee of fris met iets lekkers erbij. En voor wie gezellig wil picknicken: neem gerust een kleed mee, wat broodjes, iets te drinken, etc..

Voorafgaand aan de dienst is er weer een gezamenlijke **fietstocht**. We rijden een prachtige route van ca. 1 uur, in een rustig tempo. We verzamelen om **8.00 uur bij de Oude Kerk** in het centrum van Veenendaal. De tocht eindigt bij De Meent, zodat je meteen kunt aansluiten bij de viering.

Fietsen, vieren of allebei? Je bent van harte welkom! We kijken er naar uit om je te ontmoeten.

Ds. Loeki van der Laan

Ds. Rob van de Wetering



PGV Wandeling zaterdag 9 mei 2026,

ongeveer 6 km.

Start om 09:30 uur Kwinteloijen

(bij de fietsenrekken naast de
autoparkeerplaats).

Neem zelf iets te eten / drinken mee voor
onderweg.

Opgeven tot vrijdagavond 8 mei 20:00 uur
per mail aan:

zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl.

of telefonisch bij Geert Flobbe 0625577943.

Vermeld s.v.p. je 06 nummer bij de aanmelding.

N.B. Deze keer geen 9 maar 6 km.

Speciaal voor degenen die 9 km te lang vinden.



Kijkcijfers zondag 26 april 2026

Direct: 132

Opname: 70

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar
zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal